

Geestelijke verzorging

Opname in het ziekenhuis kan allerlei gevoelens en vragen oproepen. Daarover praten met iemand kan ruimte geven en u helpen om uw eigen weg te gaan.

Geestelijk verzorgers zijn deskundig in het omgaan met levensvragen, zingeving en ethische afwegingen.

In Meander Medisch Centrum is geestelijke verzorging een wezenlijk onderdeel van goede zorg.

Voor wie?

Geestelijk verzorgers zijn beschikbaar voor alle patiënten van Meander Medisch Centrum, ongeacht achtergrond of levensbeschouwing. Ook familieleden kunnen een beroep doen op een geestelijk verzorger.

Wat doen wij?

Wij maken graag tijd voor u om met u stil te staan bij wat u overkomt en wat u bezig houdt.

We helpen met het ordenen van uw gedachten, zoals: wat is op dit moment echt belangrijk voor mij? In een gesprek proberen wij uw ervaringen te plaatsen binnen uw eigen levensverhaal en zoeken wij naar wat u kracht en inspiratie kan geven.

Wij kunnen patiënten en hun naasten ook bijstaan met rituelen en sacramenten, bij de geboorte, tijdens het leven en bij het sterven.

Geestelijk verzorgers hebben een beroepsgeheim. Wat u ons vertelt, blijft vertrouwelijk.

Wie zijn de geestelijk verzorgers?

In Meander Medisch Centrum werken protestantse, katholieke en humanistische geestelijk verzorgers. Alle leden van het team zijn universitair opgeleid op het gebied van filosofie, religie en ethiek. Dit maakt dat we kunnen inspelen op verschillende levensbeschouwingen en achtergronden.

Heeft u een specifieke vraag op religieus gebied, dan kunnen wij contact leggen met geestelijken of instanties in Amersfoort en omgeving.

Op onze website: www.meandermedischcentrum.nl vindt u een actueel overzicht van de geestelijk verzorgers die in Meander Medisch Centrum werkzaam zijn.

Stiltecentrum en Islamitische gebedsruimte

In het ziekenhuis kan er veel op u afkomen, waardoor het prettig kan zijn om even rust en stilte te zoeken. Op locatie Amersfoort en op locatie Baarn zijn een stiltecentrum en een islamitische gebedsruimte aanwezig. Deze zijn dag en nacht open. Het zijn ruimtes voor bezinning, meditatie of gebed, of om zomaar even binnen te lopen. Om stilte te ervaren en daardoor ruimte te ontdekken om dichterbij uw eigen gedachten, gevoelens en vragen uit te komen.

Oecumenische viering

Ieder zondagmorgen is er om 10.00 uur een oecumenische viering in de foyer van locatie Amersfoort. U en uw familie of bekenden zijn hier van harte welkom. Vrijwilligers brengen u zo nodig graag met bed of rolstoel naar de kerkzaal.

Bezoekadressen:

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:

Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:

32082917

www.meandermedischcentrum.nl

U kunt aan de verpleegkundige vragen u hiervoor op te geven.

Deze viering is ook op uw kamer te volgen via de radio (kanaal 4) en, indien u bent aangesloten, via de televisie (kanaal 35). Een liturgie kunt u via de verpleegkundige ontvangen.

Hoe kunt u ons bereiken?

Aan elke afdeling van ons ziekenhuis is een geestelijk verzorger verbonden. Via de arts of verpleegkundige kunt u vragen contact te leggen. In noodsituaties kan dit ook buiten kantooruren.

U kunt ons ook zelf bereiken via het algemene telefoonnummer van het ziekenhuis: 033 – 850 5050. Vraagt u naar de afdeling Geestelijke verzorging.

Ook na uw verblijf in het ziekenhuis kunt u, via de polikliniek, een afspraak maken met een geestelijk verzorger.