

Zorg in de laatste levensfase

Wegwijzer voor naasten van patiënten op de afdeling Neurologie

U hebt gehoord dat uw naaste ongeneeslijk ziek is en waarschijnlijk in het ziekenhuis zal overlijden. Wij realiseren ons dat er voor u een ingrijpende en moeilijke periode aanbreekt. Waar mogelijk willen wij u daarbij ondersteunen.

Palliatieve terminale zorg

De zorg voor uw naaste is er nu op gericht om lijden zoveel mogelijk te voorkomen of te verlichten, waardoor de kwaliteit van leven verbetert. De zorg is vanaf nu niet meer gericht op genezing en verlenging van het leven.

Deze zorg wordt palliatieve terminale zorg genoemd. Wij streven ernaar om de patiënt zoveel mogelijk comfort te bieden.

Wat mag u verwachten?

Uiteraard doen wij, artsen, verpleegkundigen en ondersteunende medewerkers, ons uiterste best om goede zorg te verlenen.

Wij proberen bij de patiënt lichamelijke en geestelijke ongemakken zoals pijn, benauwdheid, verwardheid of onrust te voorkomen en waar nodig te verlichten. Dit doen we zoveel mogelijk in samenspraak met u. De eerste en tweede contactpersoon zijn voor het behandelteam het aanspreekpunt van de familie.

Andere mensen met vragen verwijzen wij naar hen door.

Elke dag komt er een arts of physicia assistant langs. Per dienst (dag, avond, nacht) is er één verpleegkundige verantwoordelijk voor de verzorging en aanspreekpunt voor u. Aan hem/haar kunt u altijd vragen stellen over medische en/of verpleegkundige aspecten. Ook als u behoefte heeft de neuroloog nog een keer te spreken, kunt u dit bij de verpleegkundige aangeven.

Geestelijke verzorging

Aan de afdeling is een geestelijk verzorger verbonden met wie u een vertrouwelijk gesprek kunt hebben. De verpleegkundige maakt graag een afspraak voor u. Ook als u behoefte heeft aan een religieus gebruik of ritueel (bijvoorbeeld gebed, ziekenzegening of ziekenzalving) kan dit door de geestelijke verzorger geregeld worden. Uiteraard is ook uw eigen predikant, pastor of imam welkom. Op de begane grond bevindt zich het stiltecentrum dat dag en nacht open is. Daarnaast is er een islamitische gebedsruimte.

Zorg voor familie en naasten

Bezoek

Er mag 24 uur per dag bezoek komen. Wij vragen u echter om een bezoekschema af te spreken. Dit is vaak rustiger voor de patiënt en uiteindelijk ook voor u als naasten. In de hal is een zitje om u even terug te trekken of om een kopje koffie te drinken.

Slapen

Er is een mogelijkheid om te blijven slapen. Hiervoor is een bedbank beschikbaar.

Bezoekadressen:

Meander Medisch Centrum
Maatweg 3
3813 TZ Amersfoort

Locatie Baarn
Molenweg 2
3743 CM Baarn

Locatie Barneveld
(Medisch Centrum de Burgt)
Nederwoudseweg 17
3772 TD Barneveld

Locatie Leusden
(Medisch Centrum de Mulderij)
De Mulderij 2
3831 NV Leusden

Locatie Nijkerk
(De Nije Veste)
Oranjelaan 104
3862 CX Nijkerk

Postadres:

Postbus 1502
3800 BM Amersfoort

Telefoonnummers:

Algemeen: 033 – 850 50 50
Afspraken: 033 – 850 60 70

KvK Gooi en Eemland:

32082917

www.meandermc.nl

Eten/drinken

Koffie en thee worden regelmatig aangeboden en dit kunt u ook zelf nemen uit de automaat.

Er is ook de mogelijkheid voor iets anders, bijvoorbeeld vruchtensap of soep. Indien u daar behoefte aan heeft, kunt u dat aangeven bij de verpleegkundige of de serviceassistente.

Op de begane grond is een restaurant aanwezig.

Telefoneren

U mag uw eigen mobiele telefoon gebruiken in het ziekenhuis.

Kamer

U kunt de ziekenhuiskamer van een persoonlijk tintje voorzien.

U mag foto's, muziek, eigen beddengoed, hoofdkussen en dergelijke meebrengen.

Tenslotte

Schroom niet speciale wensen en verlangens over de verzorging, ook na het overlijden, aan ons door te geven. Wij zullen proberen hiermee rekening te houden.